

Utsikter höjden

Han är Sveriges enda bergsguide i Österrike. Bengt Lundberg njuter varje gång han blickar nedåt. Så har det alltid varit – under barndomsåren i Göteborg tog Bengt cykeln till utsiktsplatserna.

Så gör han än i dag, i österrikiska Alperna.

– Speciellt på sommaren är det full gas här. Men om jag behöver vila ut, då tar jag cykeln eller bilen upp på ett berg. När jag sitter där och filosoferar, då kommer lugnet med en gång.

Han står på Schützingalms sluttning, högt över dalen där Zell am

● Svenskar i världen

See ligger. I närheten finns gräsberg, kalkberg och, högst av dem alla: Großglockner, Österrikes högsta berg.

I Zell am See är äventyret alltid nära, vare sig det rör sig om skidåkning, vandring, klättring eller canyoning. Och för Bengt Lundberg är äventyret inte bara spänning – det är hans levebröd också, sommar som vinter.

Han driver tillsammans med en österrikare ett äventyrsföretag med

Mitt emot huset fanns en liten backe som Bengt började trava upp för som fyraåring, med träskidor och läderpjäxor.

sju anställda på sommaren och på vintern guidar han skidturister i egen regi. Av 150 arbetsdagar med skidorna på är 130 offpist. Men Bengt tröttnar aldrig.

– Jag är skidgalen. Jag säger personligen att ett offpiståk är bättre än sex, det är en frihetskänsla och en spänning när snön yr omkring



dig. Jag känner ofta att jag inte vill att det ska ta slut, jag vill åka till dess att jag inte orkar längre.

FASCINATIONEN FÖR BERGEN föddes tidigt. Kanske redan när Bengt som tvååring följde med mamma och pappa till Kebnekaise.

– Jag har sett en bild där jag sitter i pappas ryggsäck på toppen. Det här har nog gett ett intryck som fastnade, säger Bengt och fortsätter:

– Som barn var jag ofta ute med cykeln för att hitta de högsta punkterna, jag ville titta ut över Göteborg.

HAN VÄXTE UPP i Kålltorp. Mitt emot huset fanns en liten backe som Bengt började trava uppför som fyraåring, med träskidor och läderpjäxor. När han blev lite äldre ersattes kullen med hoppbacken vid Skatås idrottscentra och nu-

AVENTYRSLYSTEN. – Vi vet aldrig vad som händer på sommaren, hur mycket bokningar det blir. Det kan hända nu att 15

mera nedlagda Bollenkollen i Bollebygd.

Intresset tog honom så småningom ända till det första svenska freestylelandslaget i början på 1980-talet. Bengt arbetade på somrarna för att tjäna ihop pengar till alla tävlingsresor på vintrarna.

I mitten på 1980-talet började Bengt fundera över var han skulle kunna försörja sig på sina intressen under både sommar och vinter. Svaret blev Zell am See.

– Jag åkte ned ensam med en gammal gul Transitbuss. Jag hade packat en gummibåt, utrustning för åtta personer och två klättrerper.

I BÖRJAN HADE Bengt inget kontor, bara broschyrer och ett bord som enkelt gick att fälla ihop. Folk



kom och bokade aktiviteter där han stod, i en sportaffär.

– Det gick rätt bra, det var ingen idé att ge upp och åka hem direkt i alla fall. Jag var en av de första i Österrike att starta äventyrsfirma, säger Bengt.

Men någonting viktigt saknades – utan en bergsledarutbildning kunde Bengt inte få tillstånd att guida folk i bergen, hålla i klätterkurser eller offpiståkning.

När Österrike 1995 gick med i EU

BERGSKLÄTTRARE. – Redan som barn letade jag efter de högsta punkterna. När jag kom till Österrike för första gången förstod jag att jag hittat det som jag hela livet letat efter.

Bilder: SILVIA ANNA GRUBER

personer vill åka rafting i morgon. Men så här långt har säsongen gått bra, säger Bengt Lundberg.

öppnades en möjlighet för Bengt att gå utbildningen, som är mycket hård. Efter två års utbildning, in-

Efter två års utbildning, inkluderat ett slutprov i Chamonix, hade Bengt som första svensk klarat att bli bergsledare i Österrike.

kluderat ett 14 dagar långt slutprov i Chamonix, hade Bengt som första svensk klarat att bli bergsledare i Österrike.

– En känsla utan dess like. Det första jag gjorde var att ringa till mamma i Sverige.

– Det var en jättegrej, jag kunde börja med fler aktiviteter utan att ta in andra bergsguider. Jag hade redan planerna i huvudet vad jag ville göra: jag startade en alpinskiskola för offpist och freestyle.

Det här är över tio år sedan nu. Trots alla år i bergen saknar Bengt inte Sverige, men väl maten från Göteborg.

– I perioder kan jag sakna Åkes Hönökaka med leverpastej. Eller korvkiosken på Heden med helspecial och hemlagat mos, säger Bengt och fortsätter:

– Annars saknar jag inte Sverige, jag har varit här så länge nu. När jag inte orkar åka skidor längre, då

ska jag sätta mig på en parkbänk i Zell am See, titta på alla människor och så ska jag börja röka pipa. Men det dröjer.

BJÖRN WESTIN

031-62 40 00 namn@gp.se

Bengt Lundberg

Alder: Det är ingen som tror på mig när jag säger hur gammal jag är.

Yrke: Bergsguide

Bor: Maishofen, strax utanför Zell am See

Familj: Gift med Andrea, ett barn från ett tidigare förhållande

Intressen: Klättring, bergsvandring, musik, skidåkning, att utveckla det egna märket Dr. Snow

av njutning



MINI

Björn

Profess
avlidit
en kort
gamla
hustru
barn m

Budet
bortg
nom s
kom s
odödl
Björn
sin lä
Redar
med r
cirkul
slump
och se
nystar
där ha
roll fö
Han f
utved
Lund.

Har
tera u
dessa
världs
kulati
forska
sig til
Björn
på me
att mä
till fra

GENO

Björn
nings
fysiob
lation
krino
att all
befrul
och st
tutor
spiret
åt att
för bli
var Bj

Utö
made
kom l
dotte
dess l
holm
När l
nutiv
till G
till bl
han f
antal